

Beste Vrienden en vriendinnen

Lieve Heer, laat ons alstublieft die Bostella niet meer dansen want onze voeten doen al zo zeer en haalt u eindelijk dat paard uit de gang bij buurvrouw Janssen want die gang is toch al zo nauw.

Laat ons bidden.

Lieve Heer, wilt u ook die lijster uit de la halen want die ligt er al jaren te stinken en bouwt u alstublieft een groter café aan de haven want we worden schijtziek van dat kleine café.

Laat ons bidden.

Lieve Heer, laat u alstublieft die verdomde klokken van Arnemuiden niet meer luiden we zijn toch al hartstikke doof en wilt u alstublieft ook die ruis uit het struikgewas halen want die horen we toch al niet meer door die verdomde klokken.

Laat ons bidden.

Lieve Heer, mogen we alstublieft het bloemetjes gordijn ruilen, want dat zit ons tot hier en laat u het alstublieft flink stormen dan hoeven wij niet meer te zingen van het ruisen der golven.

Laat ons bidden.

Lieve Heer, vertel ons nu eindelijk eens waar de hemel is en waar we daar bier kunnen krijgen, want dan hoeven we ons niet meer af te vragen waar die wel is en haalt u en passant ook die stier van zolder dat zou voor menigeen een geruststelling zijn.

Laat ons bidden.

Lieve Heer, wilt u ook de Nijl leeg laten lopen want dan zijn we tenminste ook van dat luie nijlpaard af en als u toch bezig bent doe dan even de Amsterdamse gracht erbij dan zijn we ook van die rotboot af dat ruimt lekker op.

Laat ons bidden.

Lieve Heer, we hebben al jaren gesmeekt of Mientje op de kinderen wil passen. Zou u er voor willen zorgen dat zij dat doet dat scheelt ons een hoop gezeik, en stuurt u ook wat engeltjes om even de handjes in de lucht te doen want wij krijgen ze niet meer omhoog.

Laat ons bidden.

Lieve Heer, weet u of men een koekje wilt als men geil is, zo ja laat het ons dan even weten want dan moeten we heel wat koekjes hebben.

Laat ons bidden.

Lieve Heer, bidden wij nu vijf minuten in stilte voor al die dwaze mensen die geen passe-partout hebben genomen en hierdoor al deze heerlijke dagen mislopen.

Laat ons bidden.

Lieve Heer, wilt u alstublieft en ik vraag het u uit de grond van mijn hart in de gaten houden wie er bier halen is o Heer, wie is er bier halen Heer, wie is er nu halen o Heer, wie is er bier halen heer, wie is er nu gek.

Amen.